

Poeriem

Het woord Poeriem komt van het Hebreeuwse *poer*, dat 'lot' betekent. De Nederlandse naam voor Poeriem is dan ook 'lotenfeest'. Vroeger werd via een loting vastgesteld welke dag het meest geschikt was voor een bepaalde gebeurtenis. Waar het hier om gaat, is te lezen in het Esterverhaal.

Volgens de joodse traditie leefde ongeveer 600 jaar voor de gewone jaartelling in Perzië (Iran) een man, Haman genaamd, die minister was van de Perzische koning Ahasverus. Haman haatte de joden. Hij wilde zelfs alle joden vermoorden. Hij trok een lot dat viel op de 13^e dag van de maand Adar en dat zou de dag zijn dat hij zijn vreselijke plan uit zou gaan voeren. Nu was er een joodse man die Mordechai heette en die het plan van Haman gehoord had. Hij vertelde het aan zijn joodse nichtje Ester die nog niet zo lang geleden met koning Ahasverus getrouwd was. Toen Ester van Hamans plan hoorde, ging ze naar de koning en legde hem uit dat dat voor haar ook de dood zou betekenen. De koning schrok en besloot om de galg die Haman voor Mordechai had bedoeld, nu te gebruiken voor Haman zelf. Daarmee was het joodse volk gered.



Lees verder op de volgende pagina.



Hoe wordt Poeriem gevierd?

In de synagoge wordt het verhaal van Ester voorgelezen uit de rol waarop het is geschreven. Tijdens het voorlezen gebeurt er iets bijzonders. Iedere keer als de naam Haman genoemd wordt, maakt iedereen in de synagoge veel lawaai door te joelen, te stampen en te ratelen met een ratel. Zo laat je steeds horen hoe boos je bent op Haman, zorg je ervoor dat zijn naam onverstaanbaar wordt en verjaag je het kwaad, dat Haman heet. Na de dienst in de synagoge is er groot feest. Er worden cadeautjes gestuurd aan vrienden, bekenden en aan de armen, en iedereen mag zich verkleeden.



Mijn aantekeningen:

Tip van Max



Heb je een spreekbeurt over het Poeriemfeest? Natuurlijk ben je verkleed en misschien neem je een ratel mee naar school! Laat het filmpje ['Ratel maar'](#) met Frank Groothof zien!