

## Sjavoet

Zeven weken na Pesach is het Sjavoet, dat ook wel het Wekenfeest wordt genoemd. Er wordt gevierd dat God de Tora met de tien geboden aan Mozes heeft gegeven op de berg Sinaï. Volgens de joodse traditie zou dit meer dan 3000 jaar geleden zijn gebeurd. Op Sjavoet probeer je je voor te stellen dat je zelf bij die berg staat en de Tora krijgt. Het is alsof je op dat moment opnieuw een contract met God sluit en je (opnieuw) gaat proberen je aan de afspraken van de Tora te houden.

Sjavoet is ook een oogstfeest. Vroeger brachten de joden ten tijde van de oogst hun eerste vruchten naar de Tempel in Jeruzalem.



Lees verder op de volgende pagina.

### Hoe wordt Sjavoet nu gevierd?

In de synagoge, die met bloemen en fruit is versierd, is een speciale dienst, waarin de tien geboden worden voorgelezen. Daarin staat onder andere dat er maar één God is en dat je niet in andere goden mag geloven. Je moet je aan de sjabbat houden, je moet je vader en je moeder eren, je mag niet moorden, niet stelen, niet ontrouw zijn, niet willen hebben wat iemand anders heeft, en niet liegen.

De joden hebben veel regels gemaakt waarin staat hoe je met elkaar om zou moeten gaan. In het leven van veel joden is het dan ook belangrijker wat een mens doet dan wat hij gelooft. Ooit vroeg iemand aan Hillel, een beroemde joodse geleerde die lang geleden leefde, of hij met weinig woorden uit kon leggen waar de Tora over gaat. Toen zei Hillel: 'Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dat is de hele Tora. De rest is commentaar. Ga maar leren!'



### Mijn aantekeningen:

#### Tip van Max



Heb je een spreekbeurt over Sjavoet? Laat je klasgenoten de filmpjes '[Tora](#)' en '[Van iedereen houden?](#)' zien. Verder kun je het klaslokaal - net als een synagoge - versieren met bloemen en fruit!