

Simchat Tora

Na afloop van het loofhuttenfeest (Soekot) wordt Simchat Tora gevierd, dat Vreugde der Wet betekent. Op deze vrolijke dag wordt het laatste hoofdstuk uit de Tora gelezen. Daarmee is de rol helemaal uit. Maar zodra dat gebeurd is, wordt er meteen weer opnieuw begonnen, helemaal bij het begin, bij het eerste hoofdstuk. Dus het lezen uit de Tora stopt nooit! Ieder jaar lees je hetzelfde maar toch heb je niet het gevoel dat het precies gelijk is. Ieder jaar ben je gegroeid, ouder en wijzer geworden, en dus zul je de tekst anders zien en daardoor op een andere manier begrijpen.

Joden zien de Tora als een geschenk. Je hebt de Tora gekregen en deze helpt je om een waardevol leven te leiden. Aan de ene kant is het moeilijk om je aan de regels van de Tora te houden, maar aan de andere kant is het juist prettig om regels (afspraken) en mooie gebruiken te hebben.

Hoe wordt Simchat Tora gevierd?

Op de avond voor het feest worden alle Torarollen die in de synagoge zijn, uit de Torakast gehaald. Ze worden dansend en zingend door de synagoge gedragen. Soms, als dat kan, worden de rollen mee naar buiten genomen om er mee op straat te dansen.

De volgende morgen hebben twee mensen een bijzondere taak: de een mag de Tora uitlezen en de ander begint weer met het eerste hoofdstuk: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde'. Na afloop worden snoepjes uitgedeeld. Iedereen is blij met de Tora.



Mijn aantekeningen:



Heb je een spreekbeurt over Simchat Tora?
Laat het filmpje ['Tora'](#) zien.